

ΓΡΑΜΜΑ απο την ΑΘΗΝΑ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΡΙΒΕΛΛΑ

Ενας μεγάλος κωμικός συγγραφέας

Από τους κορυφαίους της κωμωδίας ο Δημήτρης Ψαδάς. Θεμελίωσε ανθρώπινους χαρακτήρες που τους είδε μέσα από το αμειλικτό μάτι της σάτιρας. Ο Δημήτρης Ψαδάς ήταν πρώτα απ' όλα ένας δημιουργός ανθρώπινων τύπων όπως ακριβώς ο Μολιέρος στη Γαλλία.

Η κόρη του τιμώντας τη μνήμη του - μια μνήμη που την τιμά όλο το Ελληνικό Θέατρο - εκδίδει σε σειρά τόμων τα άπαντα του σπουδαίου πατέρα της και πριν απ' όλα τα θεατρικά του έργα που έχουν παιχθεί από τους μεγαλύτερους Έλληνες κωμικούς.

Κι ανάμεσά τους, τους δύο μεγάλους Βασιληδες:

Το Βασίλη Λογοθετίδη και το Βασίλη Αργυρόπουλο.

Ο Ψαδάς είναι πάντα μια ζωντανή παρουσία για το θέατρό μας. Τα έργα του παίζθηκαν πολύ όταν πρωτοπαρουσιάσθηκαν και παίζονται το ίδιο πολύ και τώρα που υποτίθεται ότι ο κόσμος έχει αλλάξει.

Αλλά οι μεγάλοι συγγραφείς δεν γερνάνε ποτέ.

Και ο Δημήτρης Ψαδάς ανήκει σ' αυτούς.



Ο «ΔΕΣΜΟΣ»

Στην καρδιά του Παρισιού, στο Μονπαρνάς που έζησαν και μεγαλούργησαν μερικοί από τους μεγαλύτερους Γάλλους συγγραφείς, υπάρχει μια μόνιμη ελληνική παρουσία: Ο «Δεσμός».

Είναι ένας ζωντανός και δραστήριος εκδοτικός οίκος που τον ίδρυσε από αγάπη για τη λογοτεχνία μας και τους εκπροσώπους της, ο Γιάννης Μαυροειδάκος.

Ο εκδότης λατρεύει το ελληνικό βιβλίο και ιδιαίτερα την ποίηση. Έτσι σε μια σειρά ομοϊομορφων τόμων έχει παρουσιάσει μερικούς από τους καλύτερους μας σύγχρονους ποιητές.

Το επόμενο βήμα του είναι μια σειρά βιβλίων για τους αντιπροσωπευτικούς μας πεζογράφους.

Παράλληλα ο «Δεσμός» είναι ένα βιβλιοπωλείο που μπορεί ο καθένας να βρει οποιοδήποτε βιβλίο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί, με λαμπρά αποτελέσματα, ένα εργαστήριο Βυζαντινής Αγιογραφίας. Στο «Δεσμό» γίνονται και οι συναντήσεις των περαστικών Ελλήνων με τους Έλληνες μόνιμους κάτοικους του Παρισιού. Ο δημιουργός του «Δεσμού» κάνει ό,τι μπορεί για να είναι το μικρό αλλά συμπαθέστατο βιβλιοπωλείο του, κέντρο σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού.

Είναι μια πρωτοβουλία που πρέπει όχι μόνο να επαινεθεί αλλά και να τιμηθεί.

Η χώρα μας χρειάζεται να έχει τους πνευματικούς πρέσβεις της.